

Wat een seizoen; een dankwoord aan velen!

Lopende het seizoen ben ik doorgaans weinig bezig met cijfers, statistieken en standen. Nu de zon begint te schijnen en het bijna mei is blik ik toch even terug op een voor mij bijzonder seizoen. Een terugblik met toch wat cijfers:

- September: een partij moyenne in de driebanden B1 competitie: 2.294
- Oktober: Kampioen District Driebanden Klein 1e Klasse (Promotie Hoofdklasse)
- November: Kampioen Gewest Driebanden Klein 1e Klasse
- Januari: Nederlands Kampioen Driebanden Klein 1e Klasse
- Maart: Kampioen District Bandstoten Klein 1e Klasse
- Maart: Kampioen Gewest Bandstoten Klein 1e Klasse (Promotie Hoofdklasse)
- Maart: een partij moyenne in het bandstoten: 5.500
- April: 5e plaats op Nederlands Kampioenschap Bandstoten Klein 1e Klasse

Dit laatste NK kende een hele stroeve start met twee verliespartijen. Het aanpassingsvermogen op het materiaal was gewoonweg onvoldoende. De zaterdag weet ik de koploper te verslaan en daarna de tweede favoriet. Op de zondag een vreemde situatie waarbij ik in de laatste partij speel voor plaats 5 of zilver. Mijn tegenstander speelt daar echter zijn beste partij ooit en gaat met vleugels naar de eindstreep. Even balen maar na vijf minuten ben ik tevreden met de 5e plek. Een gastvrij welkom in Maasdam bij de Posthoorn en weer een leuk weekend.

Naast de cijfers het besef van een druk jaar met al deze PK-weekenden en competitiewedstrijden. Maar vooral dankbaarheid voor de sport. Een sport gedragen door de belangeloze inzet van zovelen; de vrijwilligers binnen de club, het district, de bond en de mensen die zich inzetten voor het dagelijks bestuur, media, horeca en educatie. Ook al krimpt onze sport misschien in ledental (door de afdeling pool is er zelfs weer wat stijging); de liefde voor sport is nog breed in den lande voelbaar. We zijn allemaal ambassadeurs voor onze mooie sport en daar draagt iedereen aan mee. Mijn dank is groot voor de support dit seizoen, maar ook voor de inzet om verenigingen te laten blijven bestaan en niet te vergeten de leden spelers zelf.

Dan nog een onverwachte wending; ik werd genomineerd voor Sportman van het Jaar van de gemeente Teylingen. Gisteren op het Sportgala mocht ik de prijs voor Sportman van het Jaar in ontvangst nemen. Daarbij mijn dank aan de gasten die daar waren en mij altijd steunen. Maar ook grote dank aan de Sportraad en gemeente dat ze met deze prijs biljarten zien, waarderen en belonen. Al met al biljarten weer positief in het nieuws.

Samen maken we de sport mooi. Op naar een volgend seizoen op het groene laken.

Met vriendelijke groet,

Fabian Paf